

Huil niet
omdat ik er niet meer ben
maar glimlach
omdat ik er was.

Herinnering aan
Mevrouw

Laura Boone
"Lorke"

weduwe van
de heer Theo Van Bouchaute

geboren te Wondelgem op 17 april 1932
en van ons heengegaan in
het AZ Sint-Lucas te Gent
op 2 februari 2024.



Optimistisch tot het laatste
Niet moeilijk maken voor je naaste
Gesloopt van al je krachten
bleef je op een betere dag wachten
Jij streed vol moed en vol kracht
Rust nu maar zacht

Het was Laura haar wens
om geen afscheidsplechtigheid te houden.

Na de crematie werden haar assen
verspreid op de strooiweide
van de begraafplaats te Nevele.

er is een schakel
die de dood niet kan verbreken
liefde en herinnering
leven altijd voort

